

2 Koningen 19 vers 14 tot en met 20

14. Als nu Hizkia de uit der boden hand ontvangen, en die gelezen had, ging hij op in het huis des HEEREN, en breidde die uit voor het aangezicht des HEEREN. 15. En Hizkia bad voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: O HEERE, Gods, Die tussen de woont! Gij zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde, Gij hebt den en de gemaakt. 16 O, HEERE! neig Uw en hoor, doe, HEERE! Uw open en zie, en hoor de woorden van die dezen gezonden heeft, om denn God te honen. 17 Waarlijk, HEERE, hebben de koningen van die heidenen en hun land verwoest; 18 En hebben hun goden in het vuur geworpen; want zij waren geen goden, maar het werk van hout en steen; daarom hebben zij die verdorven. 19 Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons toch uit zijn hand; zo zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HEERE, alleen God zijt. 20 Toen zond de zoon van tot Hizkia, zeggende: Zo spreekt de HEERE, de God Israëls: Dat gij tot Mij hebt tegen Sanherib, den koning van Assyrië, heb Ik gehoord.

Vul de woorden die weggelaten zijn in, daarna kun je ze wegstrepen uit de woordzoeker.

Streep ook de woorden 'Juda', 'Jeruzalem' en 'tempel' weg!



J	E	S	A	J	A	L	E	A	R	S	I
M	E	N	S	E	N	H	A	N	D	E	N
E	O	R	L	A	S	S	Y	R	I	E	E
D	G	O	U	E	N	H	Z	B	I	D	V
N	E	D	R	Z	M	H	I	O	D	R	E
E	N	J	U	D	A	E	E	Z	M	A	I
V	T	E	M	P	E	L	H	R	K	A	R
E	A	N	E	D	E	B	E	G	I	I	B
L	C	H	E	R	U	B	I	M	G	B	A

HET WOORD WAT OVERBLIJFT IS: